

Uit de gemeente

Komende zondag is de tweede collecte voor het jeugdwerk van onze wijkgemeente. Daar gebeurt een heleboel, ook al is het niet altijd zichtbaar. Een van de projecten is de band The Church Candles (met jongeren van The Sun), die afgelopen zaterdag bij de kinderpaasviering speelde. Bij de repetities wordt een hoop gelachen, bijvoorbeeld toen een van de jongeren zich versprak en zei: *'O, we zingen dit jaar ook weer "De Heer is waarschijnlijk opgestaan".'* Maar er wordt ook hard gewerkt. Bij de laatste repetitie zei een andere jongere: *'Hier durf ik mee te zingen, zelfs als het vals is. Want de sfeer is hier heel fijn en het is gewoon gezellig.'*



Uitgelicht

Lied 630: *Sta op!* - Een morgen ongedacht

Vanaf de 19e eeuw ontstaat er in ons land belangstelling voor het Duitse kerklied als reactie op de sobere manier van psalmzingen zoals dat hier gebeurde. In een doorsnee Duitse stad groeit en bloeit de kerkmuziek dankzij Luther en zijn geestgenoten. Het Duitse volk krijgt de liefde hiervoor in zijn opvoeding mee. Op scholen worden kinderen opgeleid in muziek, retorica en theologie. Bach schrijft voor alle zondagen van het jaar minstens één cantate en heeft daarvoor de musici paraat die dat ook allemaal kunnen uitvoeren.

Iedere Duitse stadskerk heeft een *all round* musicus in dienst die deze geweldige praktijk volledig aanstuurt. Door hun belangrijke arbeid stonden ze in hoog aanzien bij de burgerij. Zo'n man moet Melchior Vulpius geweest zijn, de man die Lied 630 componeerde. Laat u, vier eeuwen na zijn dood, nog eens door hem inspireren. De melodie klinkt zo.

Samenklank online

Het omslagartikel, predikantenartikel en interview van het aprilnummer van kerkblad Samenklank zijn gepubliceerd op de website van Zuidwest. [U vindt ze hier.](#)

Gezocht: schilders

Er wordt nog een aantal mensen gezocht die wil helpen bij de schilderwerkzaamheden in de pastorie voor onze nieuwe predikant. Helpt u mee om Jacques Steenkamp zo te verwelkomen? Aanmelden kan bij Leo Hartman ([via e-mail](#)) of de koster, zodat daarna een planning gemaakt kan worden.

Film in de Abdij: Oppenheimer

Op woensdag 15 april kijken we de film Oppenheimer. De wetenschapper J. Robert Oppenheimer leidt het zeer geheime Manhattanproject. Onder meer de Hongaarse wetenschapper Edward Teller, die de waterstofbom uitvindt, werkt eraan mee. Oppenheimer is getrouwd met Katherine, maar heeft een affaire met Jean Tatlock, een lid van de Communistische Partij. De overheid acht haar gevaarlijk voor de belangen van de Amerikaanse veiligheid. Oppenheimer is uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvinding van de atoombom. Hoe is het hem vergaan en wat vond hij van dit project? Let op: gewijzigde tijden i.v.m. de lengte van de film. De zaal is open vanaf 13.15 uur. Film begint om **13.45 uur** en duurt 180 minuten (plus 15 minuten plaspauze). Entree kosteloos, er is wel een collecte.

Overzicht collecteopbrengsten

Een overzicht van de opbrengsten van de collecten in maart vindt u [hier](#).

Herinnering: Zangers gezocht

Voor een zanggroep die zal meewerken aan de intrededienst van 10 mei. Repetitie op 22 en 29 april (om 19.30 uur) en de generale repetitie o.l.v. Gijsbert Kok op 3 mei na de kerkdienst. Aanmelden bij Erna van Wijngaarden ([via e-mail](#)).

Lief en leed

Mededelingen voor deze rubriek kunt u doorgeven aan Thea Wignand, ook als u zelf iemand weet waar de bloemen naar toe zouden mogen. T 070-3972495, E ledenadministratie@abdijkerk.nl.

Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u ook bij haar opvragen. Wilt u bezoek of kent u iemand die graag bezoek wil, neemt u dan contact op met Peter Spaans T 06-19566960. Of mail naar pastoraat@abdijkerk.nl.

- De bloemen van deze zondag gaan naar Bob en Rita Buiten.
- Dank voor de bloemen, het bezoek en de kaarten met goede wensen. Ik hoop spoedig weer eens in de kerk te zijn. *Peter van Leeuwen*
- Sanne Brokaar is opgenomen in het Hagaziekenhuis Leyenburg – 11e etage, kamer 4
- Rita Buiten is met hartfalen opgenomen in het Hagaziekenhuis Leyenburg – 7e etage, kamer 18

Activiteiten deze week

Informatie en opgave:

activiteiten@abdijkerk.nl

(locatie: Abdijkerk, tenzij anders vermeld)

Inloopochtend

Donderdag 9/4, 10.00 uur

Gespreksgroep Jong!

Vrijdag 10/4, 19.30 uur

Locatie n.n.b.

Zondagsdienst – ds. J.C. van Dongen

Zondag 12/4, 10.00 uur

Schoonmaak kerk

Maandag 13/4, 09.30 uur

Film in de Abdij

Woensdag 15/4, 13.45 uur

Inloopochtend

Donderdag 16/4, 10.00 uur

Kopij voor de nieuwsbrief graag vóór woensdagavond 19.00 uur aanleveren per e-mail naar

zondagsbrief@abdijkerk.nl.

Laatste nieuws, nieuwsarchief, kerkdiensten, orde van dienst, nieuwsbrief, concertinformatie: abdijkerk.nl.

Startavond Taizéreis

Van 15 t/m 23 augustus reist een groep jongeren vanuit de Abdijkerk en de R.K. parochie De Vier Evangelisten (aangevuld met jongeren uit andere kerken uit Den Haag en omgeving) naar Taizé, in Frankrijk. Op zondag 19 april is er een startavond voor iedereen die meegaat of nog twijfelt. De avond bestaat uit samen eten, kennismaken en wat praktische zaken bespreken. Van 17.30 tot ongeveer 20.00 uur in de pastorie van de O.L.V. Hemelvaartkerk, Loosduine Hoofdstraat 6. Meer weten? Neem dan contact op via taize@abdijkerk.nl.

Wist u dat?

Wist u dat u veel producten in de kerk kunt inleveren? Hier een opsomming:

* (Houdbare) voedselproducten (rijst, groente en fruit in blik, pasta, broodbeleg, etc.) en toiletartikelen (tandpasta, shampoo, douchegel, etc.) kunt u inleveren voor de Voedselbank: in de mand voor de Voedselbank aan het begin van de kloostergang.

* Verzorgingsproducten (shampoo, douchegel, wasmiddel, handzeep, deodorant, etc.) kunt u inleveren voor de deelpakketten van LichtDelen: deze kunt u geven aan Rianne van Deursen of Jantine Wignand.

* Ansichtkaarten (enkele kaarten en bijzondere kaarten van Anton Pieck, Voor het kind, Stichting Kinderpostzegels), oude mobieltjes, cartridges, oud en/of buitenlands geld, postzegels en oude brillen kunt u inleveren voor Kerk in Actie: in de mand met het beertje aan het begin van de kloostergang.

* Zegels van allerlei spaaracties, Perlapunten en Douwe Egbertspunten kunt u inleveren t.b.v. de kerk (om bijv. koffie van te kopen): deze kunt u geven aan Thea of Jantine Wignand.